



Jaargang 1 Nummer 4

HEJS NEJS



Interview dorpsbewoner
Peter Linssen

Hèjje Mojjer
De projectgroep ROC

Urnenmuur
Met dank aan ...

Hèjs Nèjs is gegroeid! Er zijn 4 pagina's bij gekomen. Het bedrijfsinterview omvat nu twee pagina's, er is een rubriek 'Van alles wat' en op bladzijde 17 vindt u 'Hèjje –natuurlijk- moijer' over een opmerkelijke gebeurtenis in de Heijense natuur. Tot slot is deze keer op bladzijde 21 een artikel over de nieuwe urnenmuur opgenomen.

De oproep om een andere naam voor Hèjs Nèjs in te sturen heeft geen reacties opgeleverd. En eigenlijk zijn wij daar wel blij mee, omdat deze werknaam eigenlijk een prima naam is voor ons dorpsblad. De naam Hèjs Nèjs blijft!

Zoals eerder vermeld, is ons blad één van de zes genomineerden voor het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de Rabobank. Op maandag 4 oktober zorgen wij voor een flitsende presentatie tijdens de afdelingsvergadering op 'Het Heijderbos'.

De Raboleden brengen vervolgens hun stem uit. Daarom een oproep aan allen die ons dorpsblad een warm hart toedragen om hierbij aanwezig te zijn en op ons te stemmen. Voorwaarde is wel dat u lid bent van de Rabobank. Lid worden kan alsnog, als u tenminste één product van de Rabobank afneemt, via de site van de Rabobank of door aanmelden bij de bank zelf. Wij rekenen op uw medewerking.

Tot slot wensen wij u weer veel lees- en kijkplezier!

Colofon

Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief van de vereniging 'Hèjje Moijer' en wordt financieel ondersteund door de gemeente Gennep.

Hèjs Nèjs wordt tevens gesponsord door onze adverteerders.

Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huis-aan-huis verspreid. Zij die een 'nee-nee-sticker' bij hun brievenbus hebben geplakt kunnen bij de Troefmarkt zo lang de voorraad strekt een exemplaar ophalen.

Redactie:

Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Gonda van den Heuvel
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes

Advertenties en verspreiding:

Jan Teerling, 06 50805738

Fotografie:

Harrie Janssen

Ontwerp en Realisatie

RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl

Druk:

Boumans & Verhagen
Kasteelstraat 16 Heijen

Oplage:

800 stuks

Verschijsning:

11 keer per jaar

Inlevering kopij:

dorpsblad@heijen.info

Deadline voor aanleveren van bijdragen in de vorm van tekst, foto's, etc. tot uiterlijk de 1^e van de maand.

Voorwoord	3
Column Herfst en hangjongeren	4
Verenigings- en ander nieuws Oproep Vrienden van Norbertus Kienen Potje volleyballen? Nieuws van LTC de Heikamp Ria Seegers 50 jaar lid van de Maasklanken Geslaagde concertreis Die Original Maastaler Grote Gildefeesten in Heijen 17/19 juni 2011 Oproep logeershuis Heijen	4
Hèjje Moijer De projectgroep ROC	7
Bedrijfsinterview Schuttershof, Jan de Valk	8
Spelen met taal Krantenkoppen Stom, Frans Storms Klèn Duumke, Theo Terpstra Limericks	11
Heisa Zien in Gods licht	12
Van alles wat Nieuw in Hèjs Nèjs	15
Hejje - natuurlijk - moijer Koninginnepage	17
Interview dorpsbewoner Peter Linssen	18
Urnenmuur Met dank aan ...	21
Agenda en belangrijke telefoonnummers	23



Herfst en hangjongeren

Als je het woord Herfst goed bekijkt, is het best wel bijzonder: 5/6e deel is medeklinker en een e-tje moet het leesbaar en uitspreekbaar maken. Het kleine e-tje is dus van groot belang en eigenlijk onmisbaar. Zo zijn er in het Nederlands wel meer woorden met veel medeklinkers. Een bekende is 'angstschreeuw'. In andere talen, zoals de Slavische zie je wel meer van deze woorden, maar in ons landje zijn die -gelukkig- tamelijk zeldzaam.

Heeft het e-tje in Herfst een grote invloed, zo is dat ook met het fenomeen 'hangjongeren'. Hangen is natuurlijk op zich weinig mis mee: mensen ontmoeten elkaar en dat is in een samenleving van groot belang. Nou zijn er in verhouding in een dorp als Heijen met een dikke 2000 inwoners maar weinig hangjongeren, maar een deel daarvan is wel van grote invloed op de samenleving. Uit reacties die je zo her en der hoort is die invloed vaak storend en is er nog wel het een en ander te verbeteren in de onderlinge verhoudingen. Landelijk worden hangjongeren vaak als ongewenst beschouwd: ze zijn hinderlijk, overlast gevend of zelfs crimineel. Ook is er een politieke tendens om hangjongeren keihard aan te pakken. Natuurlijk schiet niemand er wat mee op als mensen elkaar het leven zuur maken. Maar je leest ook dat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling vindt dat een belangrijk deel van het probleem schuilt in het ontbreken van normale gesprekken op straat tussen hangjongeren en andere buurtbewoners, jongerenwerkers, politieagenten en bestuurders. Hèjs Nèjs wil graag een steentje bijdragen aan een betere communicatie tussen de verschillende partijen om daarmee de leefbaarheid in Heijen te verbeteren. Daarom willen we met zowel dorpsbewoners als hangjongeren (zijn trouwens ook dorpsbewoners) gaan praten en vervolgens de standpunten in een artikel opnemen.

Natuurlijk kun je niet van vandaag op morgen resultaten boeken, maar van belang is wel om te erkennen dat naast toezicht houden, grenzen stellen en straffen ook sociale steun van en ruimte voor jongeren onmisbaar is. Dit erkennen is een stap in de goede richting, dunkt me.

Oproep Vrienden van Norbertus

Hierbij een oproep namens "de vrienden van Norbertus" aan alle Heijenaars om zich te laten sponsoren voor de vrienden van Norbertus. Dit is een stichting die zorgt dat mensen in Norbertus er een dagje op uit kunnen in hun eigen bus, die wordt gereden door een vrijwilliger. De stichting onderhoudt het busje en legt geld opzij voor de eventuele vervanging. Voor meer informatie: Frans Sinel.

Kienen

Vanaf oktober zal er weer maandelijks (iedere eerste woensdag van de maand) een kienmiddag in Zaal Schuttershof georganiseerd worden.

Tijdens 13 rondes speelt u voor prijzenpakketten met verschillende levensmiddelen. De kienkaarten kosten 2 euro per stuk en u kunt er alle rondes mee spelen. De eerstkomende kienmiddag is op 6 oktober. U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur in Zaal Schuttershof (start om 14.00 uur). De kienmiddag duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Potje volleyballen?



Lang geleden gespeeld,

tijd en zin om het weer op te pakken???

Bij de damesteams zoeken we nog talenten, ook jeugd (vanaf 18 jaar) is welkom om de teams te versterken.

Er wordt getraind op maandagavond van 19.00-20.15 of donderdagavond van 18.45-20.15 en van 20.15-21.30 uur, in de gymzaal van Heijen. Meer informatie:

Tinie Reijnen (fam.reijnen@home.nl) of Ans Laracker (mlaracker@home.nl).

Nieuws van LTC de Heikamp



MidWinterCircuit

De tennisverenigingen LTC de Heikamp Heijen, TV Gennep, TV Milsbeek, TC de Heikant Middelaar en T.O.V. Ottersum organiseren voor hun leden weer het MidWinterCircuit 2010/2011.

Meer informatie of inschrijven kan via de website: www.ltcdeheikamp.nl

Open Heikamp Toernooi Heijen

Van 13 t/m 21 november organiseert LTC de Heikamp het "Open Heikamp Toernooi". Voor dit open 17+ toernooi kan iedereen die lid is van een tennisvereniging en 17 jaar of ouder is zich inschrijven. Er kan ingeschreven worden in de spelsoorten: dames- heren- en gemengddubbel 17+ in de rubrieken 4 t/m 8. Voor de finalisten zijn er prijzen beschikbaar:

Kom gerust een kijkje nemen tijdens één van deze toernooien.

Ria Seegers 50 jaar lid van de Maasklanken



Na Bets Stoffele, Miet Stoffele en Sjef Kes-

sels is Ria Seegers het vierde lid van de Gemengde Zangvereniging "De Maasklanken", dat haar 50-jarig jubileum vierde. Ria zingt vanaf het eerste uur bij de sopranen en doet dit nog steeds. Ze is optimistisch kritisch naar het koor en daar wordt thuis ook nog regelmatig over nagekaart. Als waardering voor haar inzet in die 50 jaar heeft Ria van haar koor een gouden hangertje aangeboden gekregen. De oorkonde die hierbij hoort werd onlangs overhandigd door de consul van de Koninklijke Bond van Zang en Oratoriumverenigingen in Nederland.

Oproep logeershuis Heijen

Het logeershuis - is bedoeld voor jong volwassenen vanaf 17 jaar met een verstandelijke beperking. Tot achttien jaar gaan zij verplicht naar school en ze mogen daar tot hun twintigste levensjaar blijven. Veel van hen gaan daarna naar een vorm van dagbesteding om te werken. Om daarna begeleid te kunnen gaan wonen, komen veel van deze jongen mensen eerst in de weekenden in het logeershuis logeren, zo is de stap niet meteen zo groot. Regelmatig willen wij uitstapjes maken, maar hebben daar te weinig vervoer voor. Zouden er mensen zijn die graag ons daar mee willen begeleiden. Je moet natuurlijk wel in bezit zijn van een auto. Als er mensen zijn die ook wel eens met een paar logees alleen er op uit willen zou dat ook fijn zijn. B.v. fietsen, wandelen e.d.

Heb je interesse bel met Jeanette Zwinkels 06-53613568 of mail w.huis@dichterbij.nl of J.zwinkels@dichterbij.nl

Grote Gildefeesten in Heijen 17 t/m 19 juni 2011

In het weekend van 17 t/m 19 juni 2011 zal een grote feesttent verrijzen bij kasteel "Huis Heijen", de mooiste locatie in Heijen voor de Gildefeesten. De schuttersgilden van het Land van Cuijk zijn te gast in Heijen. Het Sint Dionysiusgilde nodigt ook andere Brabantse schuttersgilden, Limburgse schutterijen en Duitse Schüt-

zenvereine uit. Het gilde is al maanden bezig met de voorbereidingen voor dit grootse feest.

De gildebreders en -zusters van het Sint Dionysiusgilde zullen u de komende maanden vragen om uw medewerking aan de Gildefeesten, om samen met alle inwoners van Heijen een geslaagd cultureel evenement neer te zetten. Meer informatie binnenkort op de website www.gildefeesten2011.nl

Geslaagde concertreis Die Original Maastaler

Voor de vijfde maal heeft muziekkapel Die Original Maastaler op verzoek van hun contactpersoon in Oostenrijk een concertreis gemaakt.

Op vrijdag 2 juli vertrok het gezelschap richting Waidegg in Karinthië. Er stonden vijf optredens op het programma. Tijdens het eerste optreden in Rattendorf werden ze gehuldigd. Onvergetelijk waren de optredens op een ponton in de Weissensee en in Kranjska-Gora (Slovenië).

Wilt u foto's zien van de concertreis, kijk dan op www.dieoriginalmaastaler.nl. Een filmpje van het optreden op de Weissensee is te zien via www.youtube.nl (zoekterm: "pontonconcert die original maastaler weissensee").



De projectgroep ROC



De projectgroep ROC van Hèjje Mojjer bestaat uit de leden Yvonne Driessen-Janssen, Gert Cuypers, Frits Basten, Edwin Jans en Harry Brons. De projectgroep verdiept zich in de problematiek rond het ROC, het regionaal overslagcentrum dat men voornemens is te realiseren in Heijen. Op dit moment heeft ook de besluitvorming met betrekking tot het industrieterrein De Brem onze aandacht. Zowel bij het ROC als ook De Brem worden wij in onze acties stevig ondersteund door Frans Storms en Pierre Hendriks, leden van het bestuur van Hejje Mojjer:

De projectgroep overlegt regelmatig over de ontwikkelingen rondom het ROC en De Brem. Er is vaak intensief mailverkeer en telefonisch contact. Ook gemeente en provinciale politici worden benaderd voor informatie. Voor de projectgroep is nog allerminst de maatschappelijke noodzaak van een ROC in Heijen aangetoond. Zelfs na overleg en correspondentie met de gemeente is het voor ons niet duidelijk hoe groot de overlast voor Heijen zal worden. Bij overlast denken wij o.a. aan milieuconsequenties consequenties voor de natuur, fijnstof, geluid, verkeersoverlast en geur. Er staan voor ons nog veel vragen open zoals:

- Hoeveel vrachtwagenbewegingen kunnen we gaan verwachten?
- Welke tijden zal er bedrijfsactiviteit zijn, is dat 7 dagen per week 24 uur lang?
- Welke stoffen mogen worden overgeslagen?
- Wat zijn de financiële en economische consequenties voor de gemeente?
- Wat levert het aan werkgelegenheid op?

Op deze vragen hebben we van de gemeente nog steeds geen antwoord of een onbevredigend antwoord gekregen. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat een ROC niet bepaald een verrijking

voor onze landschappelijke horizon is of goed is voor de aanwezige ecologische hoofdstructuur. Nee, de maatschappelijke en economische noodzaak is voor ons nog allerminst aangetoond. Denk daarbij ook aan Kleef, Cuijk, Emmerich, Wanssum, Venlo en Nijmegen. Deze plaatsen hebben de afgelopen jaren al voor veel extra overslagcapaciteit gezorgd. Het is zeker een nader onderzoek waard of de bedrijven in de gemeente Gennep met een klein beetje creativiteit niet voldoende aan de bestaande havencapaciteit hebben. Ook al is de ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum door de gemeente Gennep in samenwerking met ROC Haven Gennep B.V. nu van de baan (berichtgeving 14 juli 2010), wij blijven alert! De gemeente gaat zich beraden op de toekomst van de binnenhaven, mogelijk in een andere vorm. Deze nieuwe situatie biedt de gemeente Gennep de mogelijkheid om in het volgende traject ook de Heijense bevolking nu vetegenwoordigd door vereniging Hèjje Mojjer; te betrekken in het proces. Iets wat in de voorgaande plannermakerij niet is gebeurd. Het industrieterrein De Brem heeft ook onze aandacht. Daarvan zijn we van mening dat het in de huidige

tijd een achterhaalde zaak is. We kennen allemaal de berichten over overschot aan industrieterreinen. Zelfs vóór de economische crisis waren deze signalen al duidelijk, laat staan in de huidige situatie. Voor ons is De Brem bepaald geen "groene enclave" maar een fata morgana. Ook al heeft de gemeenteraad nu anders beslist, wij blijven hopen op een bezinning. Misschien biedt de gemeenteraadsverkiezing uitkomst. Wellicht zal een nieuwe raad tot inzicht komen en wel in staat zijn voor De Brem een creatieve oplossing te ontwikkelen richting recreatie of mooi wonen. Overigens huldigen de SP Gennep in oprichting en de fractie Timmermans ook het standpunt dat herbezinning op zijn plaats is.

Al met al is er voor de projectgroep nog genoeg werk aan de winkel. Heijen heeft volgens de projectgroep al voldoende bijgedragen aan de werkgelegenheid voor de regio en natuur opgeofferd ten koste van de leefomgeving. De vereniging Hèjje Mojjer gaat zich beraden of het wenselijk zou zijn de Heijense bevolking middels een enquête te raadplegen over het ROC en De Brem. Wat is de mening van de Heijenenaren? De leefbaarheid van ons dorp staat immers hoog in ons vaandel!

Er moet sociale samenhang zijn in een dorp.....

En als kastelein help ik daar een handje aan mee.

Dat zijn de filosofische woorden van Jan de Valk (60) die hij ons na afloop van dit interview nog gauw even meegeeft.

Maar laten we bij het begin beginnen. In zijn advertentie in het Hèjs Nèjs laat Jan weten dat "er achter de deur van een dorpscafé meer kan dan je denkt". Dat wilden wij wel eens nader onderzoeken en een afspraak met Jan was snel gemaakt.

Jan deValk is een echte horecafanaat. De horeca is Jan namelijk al met de paplepel ingegoten. Zijn vader en oom hadden in zijn geboorteplaats Balgoy een café annex kruidenierswinkel. Het is echt een sociaal cafégezin waar Jan uit komt. Als de kapstok in het café van vader vol was, lagen de jassen van de gasten in de huiskamer. Vader De Valk had een bakfiets en hij huurde tijdens de kermis ook nog een café in Nederasselt. Jonge Jan werd op een matras in de bakfiets gelegd samen met de platenwisselaar. Deze platenwisselaar staat nog steeds in de kleine zaal. Het was thuis dus altijd aanpakken geblazen.

Jan begon in de tachtiger jaren in Heijen met Miniresto De Schnitzel, maar nam in 1991 het roer over van Jan Hermesen's Schuttershof. De naam "Schuttershof" is gekozen omdat het de thuishaven is van het Dionisiys Gilde. Het logo van Schuttershof ziet er uit als een schutterschild. Jan heeft er zijn persoonlijke touch bij aangebracht in de vorm van een paar valkjes. Je kunt ze zien op de ramen van het café. Voordat Schuttershof werd was het o.a. een maalderij. De attributen, zoals de bascule, de

kruiwagens, hamen en eggen zoals die destijds gebruikt werden zijn door Jan Hermesen bewaard en overgedragen aan Jan de Valk die ze op zijn beurt een plaatsje gaf in de kleine zaal. Zo ontstond een mooie sfeervolle ruimte die gebruikt wordt voor kleinere partijtjes.

Behalve als maalderij deed Schuttershof net na de oorlog ook dienst als noodkerk. Deze voorziening was niet meer nodig na 1955, toen de nieuwe kerk gereed was. De contouren van de noodkerk zijn echter nog steeds zichtbaar in de bouw van de grote zaal. Vraag Jan maar eens om het te laten zien als je er eens een keer bent. Het is heel interessant.

Jan heeft zijn hele café vol staan met (exotische) flesjes bier. Hij is een ware verzamelaar geworden en probeert overal waar hij komt wat lokale flesjes te scoren. Hij toont ons ook met gepaste trots zijn muziekcomputer waar 3500 muziknummers in zitten. Het apparaat staat onder handbereik zodat de gasten die aan de tap zitten zelf hun muziek kunnen uitzoeken. Jan laat ons zijn lijflied horen: De Fles van Jan Boezeroen. Ook is hij blij met de grote beeldschermen, waar op de verrichtingen van het Nederlands



elftal levensgroot te volgen zijn.

Een paar jaar voordat hij Schuttershof overnam was Jan lid van de Raad van Elf. Met een commissie ter verbetering van de carnavalsfeesten in Heijen bedachten ze o.a. de themabals, de plee-bek-sjo, de boerenbruiloft en de joekskapellenavond. Jan: "vroeger was er alleen een bal op zondag en een optocht op maandag en dan werd er daarna wat carnaval gevierd in de kroegen. Verder was er niets". Nu begint het carnaval al op zaterdagmiddag en sluit af met het heringschelle op Aswoensdag. Ook heeft Jan deel uitgemaakt van de Kroeglopers, een viertal dat jarenlang legendarische optredens verzorgde tijdens de Zittingsavonden.

Schuttershof heeft heel lang onderdak geboden aan diverse verenigingen in het dorp. Toen d'n Toomp werd geopend ging een aantal van deze verenigingen daar naar toe, maar de Zangvereniging, de Carnavals- en jeugdcarnavalsvereniging, "Zij-Actief", het Gilde en de Biljartclub zijn gebleven.

Met EHBC (Eerste Heijense Biljart Club) organiseert Jan jaarlijks een driebanden biljarttoernooi. Biljarters uit de hele regio komen gedurende 4 tot 5 weken bijeen om het toernooi te spelen. Keu's zat volgens Jan!

Natuurlijk valt ook de naam van Jan's overleden vrouw Petra. Zij was zijn steun en toeverlaat. Een zaak als deze kun je eigenlijk niet alleen runnen. Ze deden alles samen en het valt Jan soms zwaar om de draad weer op te pakken. Maar je moet wel verder, zegt Jan. Gelukkig ondervindt hij heel veel steun van zijn

vier kinderen. Esther, de dochter van Petra beschouwt hij ook als zijn eigen kind. Esther heeft haar draai gevonden in Heijen en woont aan de Heikampseweg. Dochter Anke woont in het appartementje bij Schuttershof en werkt in de kinderopvang. Zoon Nick, een echte voetballer, studeert nog steeds voor manager sport en gezondheid en zoon Sjoerd hoopt binnenkort af te studeren aan de Pabo. Het is een hecht gezin. Jan doet zelden tevergeefs een beroep op hen.

De verbetering van de Hoofdstraat was ook voor Schuttershof een grote verbetering, denk maar eens aan het ruime terras dat nu ontstaan is. Jan is er blij mee. Ook komen er inmiddels twee fietsroutes langs het café, altijd goed voor meer klandizie. Hij zou het liefst het terras de hele dag openhouden, maar dat ligt personeeltechnisch soms nog moeilijk.

Ook al draait iets goed, je moet altijd proberen het te verbeteren. Mensen komen niet meer uit zichzelf, zoals vroeger na de hoofdmis, voor een borreltje en om te biljarten. De sociale samenleving is totaal veranderd. Jan lokt de mensen nu met evenementen als Heijen Open Air, een sfeervolle Kerstborrel met live muziek, een Oudejaarsparty en het Nieuwjaarsbal. Maar natuurlijk kun je er nog steeds terecht voor bruiloften, (personeels)feesten, partijen, koffietafels enzovoort.

Ook kreeg Jan te maken met heel veel wet- en regelgeving op zijn terrein: geluidsmetingen, brandpreventie, rookverbod, milieuwetten, noem maar op. Jan is heel wat uren kwijt aan de administratie.



Het organiseren zit Jan in het bloed. Zo was hij één van de initiatiefnemers van het Heisafeest. Jan: "ik heb altijd hard geroepen dat er eens wat georganiseerd moest worden na het wegvallen van de Volksdansfeesten en ik vond dat ik dat nu maar eens waar moest maken". Het was een groot succes waar Jan ook tevreden op terugkijkt.

Jan showt ons met gepaste trots zijn zaak en we mogen zelfs even in de keuken kijken, waar Jan altijd zijn heerlijke gerechten uit de pannen tovert.

“al is het alleen maar om te proeven of ik geen bedorven bier tap....”

Als we Jan naar zijn hobby's vragen noemt hij meteen voetbal. Hij heeft zelf jaren gevoetbald en daardoor hebben zijn knieën wel wat elasticiteit verloren. Hij drinkt ook graag een biertje, "al is het alleen maar om te proeven of ik geen bedorven bier tap...."

Jan de Valk runt met succes een horeca-onderneming in Heijen en straalt rust en voldoening uit. En zoals gezegd sprak hij bij ons afscheid de woorden uit die bovenaan dit verhaal staan. Daar kunnen wij ons als redactie helemaal bij aansluiten.

Krantenkoppen

- Korsettenfabriek zit krap
- Snelheidsovertreders A12 gehalveerd
- Douane neemt viagra-pillen in
- Deze keukenweegschaal is gemaakt van plastic en weegt daarom bijna niets
- Blinden zien niets in een braille-theatergids
- Brandstichters steken elkaar aan
- Verduisterde maan slecht zichtbaar
- Aantal deelnemers wandelvierdaagse loopt achteruit
- Naaktloper in de kraag gegrepen
- Agent schiet man met nepgeweer dood

Stom

Een verstrooide bloemist druk in de weer
 pakte bloemen in keer op keer op keer
 Eerst papier erom en dan een zakje met het witte gruis
 nu een nietje erin en klaar is weer een mooie struis
 't liep gesmeerd dus zong hij erbij een liedje
 verdomme nu gaat het fout , ik vergeet m'n nietje

Frans Storms

Klên Duumke - Theo Terpstra

Hoe Klên Duumke ziene weg voond,	Nao dit en veul verhaole
Môeder het ut duk verteld:	Het moed oons ien bed gebeur.
Stentjes op de grond,	Ik kos ter zuut van slaope.
Wiezers in zien wêld.	Ik heb ter diep ien gegleufd.



Wörrum duu 'k da nog es zegge?
 'k Dwaol èges du kien en wâld
 Ik zie genne weg mer ligge.
 Ik heb änniksmerhâld.

Dan zien 't wer klêne dinge
 Worän ik de trugweg viend:
 Âlde herinneringe,
 Stentjes van et klênd.



In de eerste drie uitgaven van Hêjs Nêjs hebben wij aandacht besteed aan het fraaie boekwerkje van Paul Rongen: Heijen in (limerick)vorm. Dit boekje, dat iedereen in Heijen gratis kon bemachtigen, geeft een heel aardig beeld van wat er leeft en gebeurt in Heijen. Als ode aan hem heeft de redactie onderstaande limerick gemaakt:

*Onze Paul Rongen kan goed dichten
 Maar moest er wel veel werk voor verrichten
 Want het was zijn streven
 Ons een mooi boekje te geven
 Waarin hij alle kanten van Heijen belichtte!*

*Uit 'Heijen in (limerick)vorm' citeren wij:
 De Heijense Molen is in trek
 En niet meer weg te denken op die plek
 Tijdens open dagen
 Beantwoordt men vragen
 Met vooraf uitleg in kort bestek*

Zien in Gods licht

Waarom zo ver weg zoeken wat zo nabij is? Soms overkomt het mensen, als ze niet voldoende geloof en geduld kunnen opbrengen, wonderen en tekenen te verwachten die direct zichtbaar zijn.



H. Dionysius Heijen, Jaargang 29
email: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
Telefoon: 0485 511533
of 06 10087938
Kerkberichten: zie Maas- en
Niersbode en OmroepGennep
kabelkrant.

Het is wijs je dan voor Gods aangezicht te plaatsen en zo alle dingen voortaan in zijn licht te zien: de naaste, ons zelf, het hele leven. Weten dat in ieder mens iets van God tot ons komt, een straal van licht uit zijn volheid. Onze naaste is niet noodzakelijk degene die wij sympathiek vinden, maar het is de mens die door het bestaan gewond geraakt is en die op onze weg geplaatst is. Ook deze mens is door God in het aanzijn geroepen, wordt door Hem bemind en is bestemd om eeuwig gelukkig te zijn. We worden uitgenodigd om ervan af te zien te klagen over al het negatieve in hem, ten einde onze blik te richten op zijn goede kwaliteiten, dat wat God in hem bewerkt heeft, het kleine hem toevertrouwde licht. Ook zich zelf moet men in Gods licht zien. Het is dan van belang zich niet te laten ophouden door al het kwaad, de onmogelijkheden, de duisternis, de schaduwen die er in ons zijn. Want men leeft niet van zijn schuld of schuldgevoel, maar van God die als een licht in ons schittert.

Heel het leven, de schepping, moet men zien in Gods licht, daar immers de hele schepping in haar oorsprong binnen de volheid van God is geplaatst. Een plant die niet naar het licht gewend is, kwijnt weg. Evenzo veroordeelt een mens die weigert om te kijken naar het licht van

God en alleen maar zijn aandacht richt op schaduwen, zich tot een langzame dood: hij kan niet groeien in God. Geleidelijk wijzigt God in ons alle machten van rebelle en tegenspraak en vormt hen om, al die troebele en ongewilde stemmingen die diep in een mens verankerd kunnen zijn en waarop de wil soms geen vat heeft. Zo wordt het mogelijk aan de mensen die ervan overtuigd zijn dat hun leven 'verknoid' is, te verzekeren dat in het geduld van God niets verloren is. Gods licht vormt zelfs de schaduwen in ons om. En toch zijn die schaduwen er. Soms kunnen we er niets tegen doen. Langzaam aan werkt God in ons en alles wat donker was, troebel, ondoorzichtig en verontrustend, wordt tenslotte rustig en helder en wordt door God aangenomen. Niets is verloren op deze aarde, omdat God sterk genoeg is om ons weer alles terug te geven, veranderd, op een nieuwe manier beziel, omgeven door Hem. Daartoe moeten wij echter bereid zijn ons naar het licht toe te keren.

Een gelovige is uitgenodigd om Gods licht uit te stralen zonder ophef. Door dit licht zal ook degene die niet geloven kan, althans op het eerste gezicht, geleid worden –zonder dat hij weet hoe- naar de hoop op God.

Pastoor H. Reijnen

In memoriam:**Nellie Verhasselt-van Benthum**

Op zeer hoge leeftijd (91 jaar) is op 16 juli 2010 Nellie Verhasselt-van Benthum overleden. Na de uitvaartviering hebben velen haar begeleid naar haar laatste rustplaats bij haar echtgenoot op ons kerkhof. Natuurlijk, het is te aanvaarden dat een mens eens afscheid moet nemen van het leven. Maar als die mens je moeder is, die haar hele werkzame leven voor je heeft gezorgd en die je zelf hebt verzorgd toen dat nodig was, dan voel je een diep verdriet; je mist haar heel erg; dierbare herinneringen aan haar goedheid en zorgzaamheid blijven over. Nellie had met haar echtgenoot, die zij al heel vroeg moest missen, een gezin van 9 kinderen. Zij heeft haar kinderen in hun ontplooiing alle ruimte gegeven en hen bijgestaan met – toen soms onbegrepen – wijze raad. In haar laatste levensjaren werd zij meer en meer afhankelijk en haar kinderen hebben haar daarin ondersteund, geholpen en getroost. Wij hopen dat zij nu is aangekomen op de plaats waar zij haar man en haar ouders zal ontmoeten. Moge zij daarom nu rusten in het eeuwige licht van haar Schepper.

In memoriam: Nelly van Dijk-Litjens

Op 24 juli 2010 hebben haar familie en vele vrienden, burens en bekenden afscheid moeten nemen van Nelly. Door haar ziekte bood het leven haar weinig tot geen perspectief meer. Zij werd ernstig belemmerd in haar mogelijkheden en activiteiten. Het beetje bij beetje moeten opgeven van haar onafhankelijkheid viel haar; maar ook haar echtgenoot Jac en de kinderen, erg zwaar. Tenslotte was opname in een verpleeghuis noodzakelijk. Voordat zij ziek werd, was zij een en al activiteit en genoot zij met Jac en

hun vrienden van o.a. gezellige kaartavonden en van de gezamenlijke reizen. En tot na haar 65e jaar heeft zij hard gewerkt voor haar gezin. Later kwamen haar drie kleinkinderen in beeld en voor hen was zij een belangstellende en lieve oma, zeker ook omdat zij zo goed was in het bakken van allerlei lekkernijen. In het vertrouwen dat zij nu vertoeft in de genade van haar Schepper hebben haar echtgenoot Jac, haar kinderen en kleinkinderen haar uitgeleide gedaan.

In memoriam: Marie-José Geist-Artz

Tijdens een zeer druk bezochte uitvaartviering hebben haar man, kinderen en verdere familieleden, maar ook zeer vele belangstellenden van haar werk, vriendenkring en buurt op 31 juli 2010 afscheid genomen van Marie-José; na een ziekteperiode van één jaar stierf zij op 26 juli 2010 in de leeftijd van 44 jaar. Het ziektebeeld werd gaandeweg steeds ernstiger en bracht voor haar veel lijden en verdriet met zich mee. Ook de gedachte dat haar man en kinderen binnen afzienbare tijd zonder haar hun leven zouden moeten voortzetten, stemde haar erg verdrietig. Maar door alle lijden en wanhoop heen hield zij haar rotsvaste geloof in en het vertrouwen op de Schepper vast en zij ontleende daaraan de kracht om haar ziekte te aanvaarden. Ook door de hulp en steun van haar (naaste) familie kon Marie-José het machteloze gevoel dat gepaard ging met haar ongeneeslijke ziekte dragen en verdragen. Al haar hoop was gevestigd op het weerzien met haar dierbare ouders die zij zo kort na elkaar moest missen. Wij geloven en vertrouwen dat de hoop van Marie-José op het weerzien van al haar dierbaren en met name van haar ouders, in het eeuwige licht van haar

Schepper; bevestigd zal worden. Marie-José: je bent geschapen naar het beeld van een God die liefde is. Met handen om te geven, een hart om lief te hebben en twee armen juist lang genoeg om een ander te omhelzen! (Phil Bosmans). Rust in vrede.

In memoriam: Mia Deenen-Jakobs

Mia werd geboren in Siebengewald en met haar ouders, broers en zussen had zij daar een gelukkige tijd al moest er hard gewerkt worden. De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog gingen niet aan haar voorbij. Het moeten verlaten van huis en haard heeft diepe indruk op haar gemaakt. Zij was door haar levenservaringen een lichtend voorbeeld voor haar kinderen en zij bleef haar geloof trouw in goede en kwade dagen. En die kwade dagen heeft ze zeker ook beleefd door het overlijden van haar echtgenoot Martin. Zij heeft ook veel levensgeluk gekend door haar kinderen en kleinkinderen; zij was altijd gastvrij en die eigenschap vond zij terug in de liefdevolle zorg en aandacht van haar kinderen. Met de moeilijke jaren van de (hoge) ouderdom moest Mia beetje bij beetje haar zelfstandigheid opgeven, tot opname in een zorginstelling nodig was. In Norbertushof werd zij in de laatste periode van haar leven liefdevol verzorgd. Op haar verjaardag (11 augustus) gaf zij zich over aan Hem in wie zij haar hele leven haar vertrouwen had gesteld. In de uitvaartviering op 16 augustus werd zij door haar kinderen en kleinkinderen met warme woorden van dankbaarheid en bewondering uitgeleide gedaan. Door haar familie en vele andere belangstellenden werd zij begeleid naar ons kerkhof. Moge zij nu rusten in de eeuwige vrede van haar Schepper en verblijven bij allen die haar dierbaar waren.

Vieringen in de maand oktober 2010

In oktober is er op zaterdagavond een eucharistieviering.

Op zondagochtend wordt, m.u.v. 31 oktober, een woord- en gebedsdienst verzorgd.

Zaterdag 2 oktober 19.00 uur	Eucharistieviering met volkszang
Zondag 3 oktober 09.30 uur	Gebedsdienst met het Gezinskoor
Zaterdag 9 oktober 19.00 uur	Gildemis, Eucharistieviering met het Gezinskoor
Zondag 10 oktober 09.30 uur	Gebedsdienst met het Gregoriaans Koor
Zaterdag 16 oktober 19.00 uur	Eucharistieviering met volkszang
Zondag 17 oktober 09.30 uur	Gebedsdienst met volkszang
Zaterdag 23 oktober 19.00 uur	Allerheiligen, Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor
Zondag 24 oktober 09.30 uur	Gebedsdienst met volkszang
Zaterdag 30 oktober 19.00 uur	Allerzielen, Eucharistieviering met het Gezinskoor; er is tevens een kindernevendienst. Na de dienst wordt een bezoek gebracht aan het kerkhof, hier zullen de urnenmuur en het monument voor het ongedoopte kind gezegend worden.
Zondag 31 oktober 09.30 uur	Eucharistieviering met volkszang

Vanaf nu zal er in de maanden oktober en mei, bij gebrek aan belangstelling, geen rozenkrans meer geboden worden.

NIEUW in Hèjs Nèjs

In de maanden dat ons blad nu uitgegeven is hebben wij meerdere malen en van verschillende kanten de suggestie gekregen of er een soort van vraag en aanbod pagina te realiseren is.



Vrolijke gezichten op de kermis

Wij hebben dit idee besproken en willen hieraan graag een invulling geven. Omdat wij geen commercieel blad zijn moet het wel gaan om niet-commerciële zaken, maar eerder over aardige spullen waarmee je iemand blij kunt maken en / of iets op sociaal gebied. Ter verduidelijking staan hieronder enkele voorbeelden.

Ben je iemand die:

- dagelijks of periodiek vervoer nodig heeft naar een bepaalde stad of dorp en daar niet met de bus of trein op een normale manier kan geraken en graag met iemand zou willen meerijden?
- vrijwillig iets wil of kan doen voor iemand?
- een klusje gedaan moet hebben en daarvoor iemand wilt vragen dat gratis te doen?
- een kaartje gekocht heeft voor een theatervoorstelling e.d. en daarvoor ben je verhinderd?
- mensen zoekt om samen mee te kaarten of te gaan fietsen of een ander clubje op te richten?
- nieuw in Heijen woont en jezelf wilt presenteren aan het dorp?

Stuur dan een bericht naar de redactie, dan zorgen wij ervoor dat dit (na goedkeuring) geplaatst wordt. Dit kan per mail op dorpsblad@heijen.info of gewoon per post op Hoofdstraat 28, 6598 AE Heijen t.a.v. Erica Reintjes.



Nieuwe aanwinsten in Heijen ...



KONINGINNE PAGE

Graag willen wij de lezers van dit mooie blad mee laten genieten van de mooie natuurbelevingen die wij in en rondom Hejjen tegenkomen.

Als eerste willen we jullie kennis laten maken met een van de mooiste vlinders die we in de zomermaanden tegen kunnen komen. Deze vlinder vloog enkele weken geleden bij ons door de tuin. Dat was niet de eerste keer dat we deze mooie vlinder hebben waargenomen. Enkele jaren geleden vloog zij bij ons in de voortuin. Het was een zij want ze begon eitjes te leggen op het door ons allen zo geliefde "onkruid" zevenblad. De waardplant van de rups van de koninginpage zijn een groot aantal schermbloemige zoals eppe, peen, engelwortel. Ook het zevenblad hoort bij deze plantensoort. Enkele van deze eitjes hebben we in een kweekbak gezet om ze op te kweken van ei tot vlinder en ze daarna natuurlijk de vrijheid te geven.

We willen jullie met behulp van bijgevoegde foto's een indruk geven van de cyclus van deze vlinder:

Tot de volgende keer natuurlijk ...
Martha en Paul Toonen



1. Eitje op zevenblad



2. Rups na eerste vervelling. Het is een zwarte rups met een wit stukje in het midden. Zo lijkt hij op een vogelpoepje; Goede camouflage dus!



3. De rups vervelt zo nog 5 -6 keer totdat hij er zo kleurrijk uitziet en klaar is om te verpoppen.



4. Pop. Gordelpop genoemd vanwege het "gordeltje" waarmee hij vast zit aan het takje. Zo overwintert hij...



5. ... om het volgend voorjaar als vlinder uit de pop te komen. Hier is hij aan het opdrogen.



6. En pompt dan als het ware de aders in de vleugels op om daarna weg te vliegen en neer te strijken om nog even uit te rusten en wat warmte van de zon op te doen. Waarna de vlinder op zoek gaat naar voedsel, nectar van bloemen, om energie op te doen, want er moet nu opnieuw voor het nageslacht gezorgd gaan worden. Het jaar is om!

D'n Toomp is niet zomaar een gemeenschapshuis.....

Dat is de mening van Peter Linssen (56) die deze maand na vijftien jaar zijn functie als voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis Heijen heeft neergelegd. Nee, zegt hij, het is een unieke combinatie van dorpshuis, theater én cultuurcentrum.



Vanaf het prille begin van d'n Toomp is Peter er al bij betrokken. Als vertegenwoordiger van het bestuur van EMM (één van de beoogde gebruikers) nam hij zitting in de voorbereidende commissie, die zich bezig hield met de totstandkoming en ingebruikname van het gebouw. Hij noemt Thei Brons en Chris Nellen als diegenen die het uiteindelijk na jaren touwtrekken bij de gemeente voor elkaar kregen dat het gemeenschapshuis er inderdaad kwam. Ook geeft Peter alle lof aan de bouwcommissie; in het bijzonder Ger Schouten en Jan van Erp hebben vele vrijetijdsuren gestoken in de totstandkoming van de bouw. Nog voor de officiële inschrijving van de Stichting bij de notaris en de Kamer van Koophandel werd het bestuur gevormd. Een vriendengroep, zo noemt Peter het team. Beheerders, bestuursleden, de poetsploeg, allemaal vrijwilligers die zich iedere keer weer voor 100% inzetten om het gebouw tiptop in orde te houden en de

gebruikers tevreden. Een hele klus, want zo benadrukt Peter, het doel van d'n Toomp is niet het organiseren van evenementen, maar deze te faciliteren. En dat wordt nog wel eens uit het oog verloren. Nu, na vijftien jaar, heeft D'n Toomp nog weinig van zijn glans verloren, zeker dankzij de inzet van "zijn" vriendengroep. Want ga maar na, wat heeft er niet plaatsgehad in d'n Toomp. Peter geeft een hele opsomming: Heijen Danst, het 90- en 100-jarig bestaan van Fanfare EMM, de presentatie van de CD en CD ROM van de Fanfare met de beruchte act van de Kroeglopers, de kerstconcerten van Cheers, Sinterklaasfeesten, musicals van de basisschool, de Heijense Revue, showconcerten, de activiteiten van de Zonnebloem, de KBO, de sjoelclub, de Stichting Jeugdtraad Heijen en niet te vergeten de kapellencarrouzels, Nieuwjaarsconcerten en Kermisconcerten van Die Original Maastaler, die altijd zorgen voor een volle bak. En nog veel meer: Zo staan er twee biljarttafels die druk gebruikt worden. Zij kwamen in het bezit van d'n Toomp door toedoen van Herman Grevers, die connecties had met een Militair Tehuis in Duitsland. Dit werd gesloten en de biljarttafels mochten gratis naar Heijen. Tot groot plezier van de mannelijke senioren van Heijen.

Waar Peter erg goede herinneringen aan heeft zijn de circusvoorstellingen die gehouden werden naar aanleiding van het 5- en 10-jarig bestaan van d'n Toomp. Op het podium werden steigers gebouwd met daaromheen prachtige glittergordijnen, om zo een echte circustent met piste te creëren. Bovenop de steigerconstructie zat de complete fanfare van EMM als circusorkest. Alle gebruikers van d'n Toomp gaven acte de présence aangevuld met spectaculaire optredens van professionele circusartiesten o.a. met een vuurspuweract, waarbij de brandweer paraat stond. Er waren wel 240 deelnemers, die aan het eind allemaal op het (uitgebouwde) podium moesten staan. Ja, dan houd je je hart wel eens vast, lacht Peter. Maar het podium bleek het moeiteloos te kunnen doorstaan.

Het gebouw werd geopend in 1996 door Burgemeester E. Berger; maar toch had Thei Brons de primeur: enige weken voorafgaand aan de officiële opening vond het Gemeentecours plaats, waardoor Thei als voorzitter van de fanfare toch de eer had het eerste gebruik



van d'n Toomp te mogen aankondigen. Tijdens de officiële opening werd de naam van het gebouw onthuld. Er was een prijsvraag aan verbonden geweest en de keuze viel op de naam die bedacht was door Sjef Hendriks. Toomp is een mooi dialectwoord voor scherpe hoek en zeer toepasselijk gezien de locatie en de dakvorm van het gebouw. Peter herinnert zich de beginfase: het gebouw zou opgeleverd worden zonder bar en tap. Daar was van gemeentewege geen geld voor. Er werd voor dit doel een hypotheek opgenomen, een risico want er was nog geen dubbeltje verdiend! Vanaf het begin was Groothandel Snellen hofleverancier van de drank, een samenwerking die door het hele team als zeer prettig wordt ervaren.

In de loop van de jaren werd het gebouw steeds verder verbeterd, de lokalen werden opgeknapt en geïsoleerd om geluidsoverlast te voorkomen, er kwam nieuw meubilair en er werden toneelgordijnen opgehangen. Er kwam een professionele licht- en geluidsinstallatie, een schrobmachine en bergruimtes. En wat te denken van het verwijderen van de twee "moeilijke" steunpalen die op het podium stonden. Een helse klus! Voor deze verbouwingen werd subsidie aangevraagd en gelukkig ook gehonoreerd door diverse maatschappelijk betrokken fondsen.

Als het over de personele bezetting gaat praat Peter nog met veel respect over Wim Verhofstadt en Truus Nellen, de twee beheerders die zich in de beginjaren enorm hebben ingezet bij de dagelijkse gang van zaken en de evenementen. Wim overleed in januari 2005 en het bestuur van d'n Toomp bood de familie en vrienden de koffietafel aan in d'n Toomp. Wim's foto hangt nog altijd



boven de keukendeur. Ook bij het overlijden van Thei Brons opende d'n Toomp de deuren en zorgde voor een waardige condoleance gelegenheid.

De filosofie van d'n Toomp is simpel: d'n Toomp faciliteert alle evenementen, maar de werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers van de diverse verenigingen. Het beheer houdt toezicht en grijpt in waar nodig. De verenigingen ontvangen hiervoor een vergoeding per geschonken consumptie. Een ijzersterke formule die de verenigingen geen windeieren heeft gelegd. Peter is ervan overtuigd, dat d'n Toomp het culturele leven in Heijen een enorme impuls heeft gegeven.

“ja, dat gebeurt wel met pijn in mijn hart, hoor!”

Maar er doemen ook donkere wolken op aan de horizon. Zo is het is heel moeilijk om beheerders te vinden. Op dit moment zijn er vier, maar het zouden er eigenlijk wel zeven of acht moeten zijn wil d'n Toomp in de nabije toekomst vooral ook overdag open kunnen blijven. Het vrijwilligersconcept is moeilijk vol te houden en Peter heeft het gevoel dat er een nieuwe impuls nodig is. Hoewel alles goed loopt vindt Peter dat de gebruikers meer het gevoel moeten krijgen dat het gebouw van hen is. Het lijkt nu teveel op een horecaconcept maar het moet meer zijn: we doen het samen!

Hij roemt de sfeer binnen het team, zelfs de partners van de bestuursleden dragen geregeld een steentje bij. Peter kan het dan ook niet nalaten om nog eens een stevig beroep te doen op de Heijense bevolking: wie wil en kan een aantal uren per week tijd vrijmaken voor beheerderstaken in d'n Toomp?

Hij verwijst naar de tekst van de advertentie, deze staat op www.heijen.info.

En nu is Peter dan gestopt. Wij vragen hem waarom hij deze beslissing genomen heeft. Peter: “ja, dat gebeurt wel met pijn in mijn hart, hoor! Maar na 15 jaar is het goed om het stokje door te geven aan iemand met frisse ideeën, die voldoende nieuwe impulsen kan geven. Er breekt een nieuw tijdperk aan voor d'n Toomp”. Wij als redactie gunnen d'n Toomp een opvolger die met veel enthousiasme en wijsheid de fakkel van Peter overneemt.

Peter zal echter voor de gemeenschap niet verloren zijn: hij broedt alweer op nieuwe ideeën. Zo wil de fanfare in het weekend van 9 en 10 april 2011 een aantal showconcerten houden en Peter heeft zich maar alvast opgegeven voor de organisatie ervan.

Als aan het einde van dit gesprek Peter's vrouw Thea nog even aanschuift wil Peter ook nog wel kwijt dat hij het niet gered zou hebben zonder de steun van Thea. Thea knikt beamend. Ook zij is jarenlang behept geweest met het ‘Toompvirus’.

Urnenmuur

Met dank aan

Door de inzet en creativiteit van enkele vrijwilligers is op ons kerkhof een prachtige urnenmuur neergezet. Ook het monumentje voor het ongedoopte kind, ontworpen en gemaakt door Coby Franzmann, vindt hierin een volwaardige plaats. Op 30 oktober, na de Allerzielendienst, zullen de urnenmuur en het monument gezegend worden.

Alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt: bedankt voor jullie ideeën en inzet. Ook aan alle sponsoren hartelijke dank voor jullie bijdrage. De onderhoudsploeg van ons kerkhof mag hierbij ook niet vergeten worden. De deelnemers zorgen ervoor dat onze begraafplaats er altijd keurig netjes en verzorgd bijligt, ook aan hen hartelijk dank. Zijn er nog mensen die willen helpen? Zij zijn van harte welkom op de 1e maandag van de maand vanaf 09.00 uur om eens een kijkje te komen nemen. Informatie bij Jac Boekholt of het kerkbestuur. Nogmaals allen hartelijk dank voor jullie inzet.

Het kerkbestuur.



Met dank aan.....

Om de urnenmuur te kunnen realiseren was de inzet van vele vrijwilligers onmisbaar. Maar ook de financiële en materiële bijdragen van onderstaande bedrijven en personen hebben bij de totstandkoming een grote rol gespeeld.

- AVG, Jan en Pauline Janssen
- Jachtbouw, Geert van Wezel
- Van Bommel Bouwstoffen
- Winkelmolen, Harrie en Loes
- De Grens Tuincentrum
- Boumans & Verhagen, Ben en Hermie
- Olieslagers Verhuur Heijen
- Coenders Rijwielen
- Schuttershof cafe-zaal, Jan de Valk
- Vink Stratenmakersbedrijf
- Bijlard Hydrauliek, Milsbeek
- Bergemo Manege, Hans Thijsen
- Schrijen begrafenisonderneming, Boxmeer
- Fam. H. Martens
- Fam. R. Wessels
- Harrie van Mil en Pierre Hendriks
- degenen die graag anoniem willen blijven.

Allemaal heel heel hartelijk dank!

Tonnie Arnoldussen, Heijen.

Agenda

26 september

Thuiswedstrijd eerste elftal V.V. Heijen
14.30 uur Heijen I - DSV I

30 september

Start Mid-Winter-Circuit LTC de Heikamp

4 oktober

Ledenvergadering Rabobank,
presentatie Hèjs Nèjs

6 oktober

13.30 Kienen in zaal Schuttershof

9 oktober

Eucharistieviering met gilde-eer voor
levende en overleden leden Gilde

10 oktober

Thuiswedstrijd eerste elftal V.V. Heijen
14.30 uur Heijen I - Constantia I

17 oktober

Thuiswedstrijd eerste elftal V.V. Heijen
14.30 uur Heijen I - Excellent I

3 november

13.30 uur Kienen in zaal Schuttershof

6 november

Fanfare EMM, uitwisselingsconcert in D'n Toomp

7 november

Fanfare EMM en Meander,
jeugdorkestenfestival in D'n Toomp

7 november

Thuiswedstrijd eerste elftal V.V. Heijen
14.30 uur Heijen I - SES I

13-21 november

Open Heikamp Toernooi LTC de Heikamp

1 december

13.30 Kienen in zaal Schuttershof

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer:	(ambulance, brandweer, politie)	112
Politie:	Europaplein 5, 6591 AV Gennep	0900 - 8844
Huisartsen:	Huisartsenpraktijk Gennep Europaplein 3, 6591 AV Gennep	0485 - 512317
	<i>Spoed:</i>	0485 - 518822
	Huisartsenpraktijk Ottersum Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum	0485 - 512717
	<i>Spoed:</i>	0485 - 512490
	<i>Buiten kantooruren:</i> <i>Huisartsenpost Maasziekenhuis Boxmeer eo</i>	0900 - 8880
Apotheken:	Apotheek Gennep Kromme Elleboog 4, 6591 CZ Gennep	0485 - 511762
	Apotheek de Duivenakker Brugstraat 25, 6591 BA Gennep	0485 - 515050
Gemeentehuis:	Ellen Hoffmannplein 1, 6591 CP Gennep	0485 - 494141
Ziekenhuis:	Maasziekenhuis Pantein Boxmeer Loerangelsestraat 1, 5831 HA Boxmeer	0485 - 567567
Storingen:	Gas en elektriciteit Water (WML)	0800 - 9009 0800 - 0233040
Milieuklachten:	Milieuklachtentelefoon	043 - 3617070
Dierenambulance:	Dierenambulance Nijmegen e.o. (DAN)	024 - 3550222
Kerk:	Parochie H. Dionysius Heijen Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39, 6598 AM Heijen	0485 - 511533